

Keuskupan Amboina  
Jalan Pattimura 26  
AMBON 97124  
Indonesia  
[cornelisbohm@yahoo.co.id](mailto:cornelisbohm@yahoo.co.id)  
Mob.ph. +6281 343 051 112



Ambon, december 2020

Aan allen wie het Ambonadoptieproject een goed hart toedragen!

Geachte weldoeners,

Het loopt tegen Kerstmis. En ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om U allen een hartelijke groet te doen toekomen.

We staan aan het eind van een veelbewogen jaar: veelbewogen zowel op internationaal gebied (oorlogen, terrorisme, presidentsverkiezing en vooral de Covid-19) alsook in ons eigen kleine wereldje, met name de coronaviruspandemie en alle narigheid die ieder van ons daarvan ondervindt. Hier is die situatie ook niet onbekend. In de Molukken (een kleine twee miljoen inwoners) zijn er nu ruim 4.500 coronagevallen, waarvan gelukkig velen al genezen zijn, terwijl het aantal overledenen ruim 70 personen bedraagt. We proberen te onderkennen of er wellicht ook een positieve zijde aan deze beproeving is. Doch slechts de toekomst zal dit kunnen uitwijzen.

Onder “onze” adoptiekinderen heb ik van geen coronagevallen vernomen. We hopen dat ze er allemaal voor gespaard zullen blijven. Velen van hen wonen op de Kei-eilanden en daar blijkt de situatie zeer gunstig te zijn – gelukkig maar!

We zijn blij dat we alle adoptiekinderen ongehinderd kunnen blijven helpen: ze hebben het nu meer dan ooit nodig, omdat ze vrijwel overal via een mobieltje les krijgen – en dat kost geld! Ik wil U allen dan ook namens deze kinderen van harte dankzeggen voor uw financiële bijstand, die we steeds trouw mogen ontvangen en die we elke maand aan hen doen toekomen.

Wel, tot zover dit korte bericht uit Ambon. Ik wil U de hartelijke groeten doen toekomen van ons adoptie-team: Zuster Lusiana Takerubun, Mw. Liz Hateyong, pater James Billiacardos en ikzelf. Tevens een Gezegend Kerstfeest toegewenst, alsook een Goed Uiteinde van dit jaar en een Voorspoedig Begin van het Nieuwe Jaar: mogen we hierin het einde van de coronapandemie beleven en ook verder alle kracht ontvangen van de Heer, die altijd het goede met ons voorheeft.

Verblijvend met oprechte groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kees Böhm', located below the main text.

Pater Kees Böhm MSC