

Seminari St. Fransiskus Xaverius
Ambon – Indonesia
Mob.phone +6281 343 051 112



Ambon, december 2018

Aan allen wie het belang van de schoolkinderen in de Molukken ter harte gaat!

Geachte weldoeners,

Kerstmis 2018 staat voor de deur. Een uitnodiging aan ons allen om even stil te staan bij waar het eigenlijk allemaal om gaat in dit leven, in deze wereld. Wij vormen tezamen in feite een groot dorp, waar, wat er ook gebeurt, alles snel algemeen bekend raakt. Het moet echter wel verteld worden.

De Molukken nemen waarschijnlijk nog een bijzonder plaatsje in het hart van veel Nederlanders, hoewel het volgend jaar al zeventig jaar geleden is, dat Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië erkende. Daarna kwam de toevloed van Molukkers naar ons land: zij zijn uiteindelijk gelukkig goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Molukkers en Nederlanders hebben wederzijds veel aan elkaar te danken. Dit moet in de toekomst zo blijven. Door te fungeren als adoptieve ouders en weldoeners van de kinderen in de Molukken, blijkt U zich mede verantwoordelijk te voelen voor een groot aantal kinderen dat – over de hele Molukken verspreid – buiten de boot dreigde te vallen. Dank zij uw hulp hebben we ze “binnenboord” kunnen houden: het hun mogelijk gemaakt om onderwijs te volgen. Ik mag wel zeggen dat we allemaal een bescheiden familie vormen: bescheiden in aantal, niet te vergelijken met allerlei enorme NGO-s die je tegenwoordig hebt. Eigenlijk zouden we meer contact moeten kunnen hebben. En wel met name met de kinderen. U zou hen wellicht willen ontmoeten: hen willen meemaken in hun eigen levenssituatie. Helaas is dit niet mogelijk. Moge het u desondanks niet weerhouden om steeds, via uw blijvende financiële steun, aan de opvoeding van deze kinderen bij te dragen.

Door middel van deze brief wensen zij en ook wijzelf, U allen van harte een Gelukkig en Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar. Moge de Heer, de Koning van de Vrede, U allen dagelijks nabij zijn. Mogen wij ons in Hem verbonden weten in één band van vrede.

Dit bericht bereikt u via Gert en Corrie Leen. Moge onder hun coördinatie, samen met Zuster Bernadeta Yeuyanan FDNCS in Ambon, dit bescheiden project blijvend voortgang vinden.

Verblijvend met dank en hartelijke groet,



Pater Kees Böhm MSC